

16 JANUARI 2018

FILOSOFIE

KALENDERS

16

JANUARI

DINSDAG

► STELLING

'Niet dat mensen niet gelovig zouden zijn, is voor de monotheïst een probleem, maar dat ze dat juist wél zijn.'

Marc de Kesel in *Goden breken* (2010)

Marc de Kesel (1957) stelt in zijn boek *Goden breken* dat de grondhouding van het monotheïsme niet in de eerste plaats gelovig, maar kritisch is. Het gaat erom het domein van het goddelijke te zuiveren van iedere onrechte god of anderssoortige onwaarheid; ofwel andere (af)goden te ontmaskeren als illusies. In die zin is het oorspronkelijke monotheïsme *religiekritiek*: het moet zijn neiging om zich tot het goddelijke te richten aan strenge kritiek onderwerpen, want 'omdat alleen God God is (Karl Barth), dient de gerechtigheid onder mensen te geschieden'. Dat is de paradox die aan religie (en elk geloof) ten grondslag ligt. Als eindig mens kun je je niet beroepen op het onvindige zonder kritisch te zijn. Je moet in staat zijn goden (waarheden) te breken en bereid zijn de waarheidsvraag centraal te stellen in onze zorg voor de wereld zonder dat iemand de waarheid claimt alleen omdat God God is.

Bert Herps

FILOSOFIE

